



**הרב הראשי הרב מרדכי מלכא שליט"א**  
**נשיא וראש מוסדות "אור המלך"**

מחבר ספרי שו"ת דרך המלך, אמרי מרדכי, ודרכי המלך על המועדים ועוד  
 רשת מעונות, ורשת גנים, ת"ת פרי תואר, ובית יעקב פרי תואר, ת"ת דרך המלך,  
 שיבה קטנה ארחות יהודה, ביהמ"ד גבוה לרבנים ודיינים "לקח טוב" קופת "מפעל החסד" אלעד  
 Chief Rabbi of Elad MORDECHAI MALKA, Israel Founder & President Institutions "or Hamelech"



עיר התורה שקרובה אליך

המלך

פרשת ויגש

תורת

**אחדות**

בראשית פרק מ"ה (ד) ויאמר יוסף אל אחיו וישו לא אלי וישו ויאמר אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה: (ה) ועתה אל תעצבו ואל יזור בעיניכם כי מכרתם אתי הנה כי למנוחה שלוחני אלהים לפניכם: (ו) כי זה שנתים הרעב הרעב בקרב הארץ ועוד זומש שנים אשר אין זריש וקציר: (ז) וישלוחני אלהים לפניכם לשום לכם שארית בארץ ולהזויות לכם לפליטה גדלה: (ח) ועתה לא אתם שלוחתם אתי הנה כי האלהים וישלוחני לאב לפרעה ולארון לכל ביתו ומשל בכל ארץ מצרים: (ט) וידברו אליו את כל דברי יוסף אשר דבר אלהם וירא את העגלות אשר שלחו יוסף לשאת אתו והנזי ריון יעקב אביהם:

**שאלות:**

ויש לשאול מדוע סיפרו ליעקב את כל דברי יוסף, משמע גם מה שפייס אותם, הרי הדברים שייכים רק ביחס לאחיו שמפייסם שאינם אשמים וזה אינו שייך לספר ליעקב?  
 זאת ועוד מבואר כי יוסף שלח להזכיר ליעקב את העגלות ויש גירסה ברש"י שהכונה על עגלות המשכן וצריך ביאור?

**ביאור עניין העגלות שהביאו במשותף:**

לבאר בהקדם המבואר בספר לקח טוב שיש להבין ענין העגלות של המשכן שהביאו כל שני נשיאים עגלה אחת, וקשה מאחר וכל נשיא הקריב קרבנות לבד מדוע בעגלות כל שני שבטים הביאו עגלה אחת ולא הביאו כל נשיא עגלה בנפרד?

**מבאר בעל הערוך לנר בספרו מנחת עני** שיש ענין לכל אדם לעבוד את השם ביחידות וגם בציבור ולכן הנשיאים מצד אחד הקריבו כל אחד קרבן בפני עצמו אך מאידך הביאו עגלה בשותפות בכדי להיות באחדות.  
**וביאור דבריו** שלא שייך לעבוד את השם לבדו אלא חובה עליו להיות גם שותף עם הכלל ורק אז יכול לעשות רצון השם.

**הנהגת יוסף והמסר לאביו:**

והנה יש להתבונן בהנהגת יוסף כל אדם אחר שהיו עושים לו את הצער של מכירה והתעללות וצער כזה ודאי שומר שינאה בליבו ומחכה מתי להתנקם ממנו ובמיוחד כאשר הגיע למעמד כזה שיש ביכולתו להתנקם מהם ודאי שיש רצון לצער אותם ולמרות הכל יוסף התעלה מעל הכל ואומר להם שהם לא אשמים וכי הכל השגחה מאת השם והכל לטובה אין גדלות מזה ואין אחדות יותר מזה כיון שיוסף מלמדנו שלא שייך לעשות רצון השי"ת בלי אחדות, ורמז לאביו את היסוד הזה בשליחת העגלות והכוונה על עגלות המשכן שעשו הנשיאים בשותפות.

וכל זה רמז יוסף ליעקב כי למרות שאחיו עשו לו צער גדול אין שנאה בליבו עליהם אלא מבין כי זה רצון השי"ת ולכן מקבל הכל בהבנה ובשמחה ויכול להיות רגוע כי מכאן ולהבא יהיה בין האחים אחדות ואהבה. והוא יסוד גדול בעבודת האדם כי יש נסיונות לכל אדם כפי דרגתו שפוגעים בו וכן מצערים אותו והכל כדי לראות כיצד האדם מקבל את הדבר האם רואה את הקב"ה שמעורר אותו או שחושב כי חבירו הוא מזיק אותו ורצון השי"ת ללמדנו



**הרב הראשי הרב מרדכי מלכא שליט"א**  
**נשיא וראש מוסדות "אור המלך"**

מחבר ספרי שו"ת דרך המלך, אמרי מרדכי, ודרכי המלך על המועדים ועוד  
 רשת מעונות, ורשת גנים, ת"ת פרי תואר, ובית יעקב פרי תואר, ת"ת דרך המלך,  
 שיבה קטנה ארחות יהודה, ביהמ"ד גבוה לרבנים ודיינים "לקח טוב" קופת "מפעל החסד" אלעד  
 Chief Rabbi of Elad MORDECHAI MALKA, Israel Founder & President Institutions "or Hamelech"



עיר התורה שקרובה אליך

כיצד האדם יתייחס לכל קורות חייו שהכל בהשגחה פרטית מדוקדקת ועי"ז אין האדם שונא את אהיו כי יודע שהוא רק שליח של הקב"ה ועושה חשבון נפש על כל מעשיו.

כמו כן הנביא בהפטרה מוסיף ומגלה לנו כי הגאולה העתידה תלויה ועומדת באחדות עם ישראל ויהיה לה מלך אחד ולא שני מלכים והיו לעץ אחד כדכתיב ויהי בשורון מלך יחד שבטי ישראל, הרי שמלכותו יתברך תלויה באחדות של כלל ישראל.

**מעשה שהיה ההפסד כשאין אחדות:**

ומסופר על נפוליון הקיסר הצרפתי כאשר הגיע לרוסיה ישנו בקרבת ואלוזין כמובן ברגע ששמעו היהודים שהם הגיעו כל אחד ברח לנפשו להציל את עצמו מסכנה, והנה חיפשו שרי הקיסר מקום ולא מצאו כי הכל היה חשוך ולאחר חיפוש ראו אור באיזה בית רחוק הלכו לשם ומצאו זקן יושב ולומד, פנו אליו ושאלו אותו האם יודע היכן מתגורר הרב כי שמענו שהוא בעל מופת, השיב להם שאמנם הרב כאן אבל אינו בעל מופתים, למרות זאת הודיע לו הקצין כי יבאו לקחת אותו לקיסר נפוליון שהוא רוצה לראות אותו, והנה באו השליחים ולקחו את הרב לקיסר, שאל אותו הקיסר בהיות שיש לך רוח הקודש תגיד לי מה יהיה בעתיד האם אני ינצח או לא, אמר הגר"ח משל לבן מלך שעשה דרכו עם מרכבה שהיו לה כמה סוסים וכל סוס היה ממדינה אחרת ובדרכם נתקעו בביצה של בוץ ולא יכלו לזוז, והנה בה איזה אדם פשוט שיש לו עגלה וביקש הקיסר ממנו לעזור לו להוציא אותו מהבוץ, קשר את הסוסים שלו לעגלה של הקיסר והצליח למשוך אותו ואת כל המשפחה והציל את כולם, התפלא הקיסר הרי הסוסים שלו חזקים יותר מהסוסים של אותו אדם איך הוא מצליח, אמר העגלון לקיסר כי ההבדל בניהם שאצלו כל הסוסים הם משפחה אחת, ואילו אצל הקיסר כל סוס ממקום אחר ועי"ז כל אחד מושך למקום אחר, כך ההבדל בין הצבא שלך לבין רוסיה שהצבא שלך מורכב מכמה מדינות וכל אחד רוצה להראות שהוא המנצח ואם יש איזה כישלון לצבא אחר שמח במפלתו ובלבד שהוא יראה המנצח ועי"ז אין אחד עוזר לשני, לעומת זה צבא רוסיה כולם במטרה אחת כיצד לנצח את האויב, ולכן יש ספק אם תנצח את רוסיה, וכך היה בפועל ששם הפסיד כי הניצחון תלוי באחדות.

**מוסר השכל:**

מוסר השכל לכל אדם שכדי להצליח הן בעבודת השי"ת והן בעניני עוה"ז אין דרך אחרת אלא על ידי אחדות.

**בידידות ואהבה**  
**מרדכי מלכא**